

Το 1897, η Marguerite Durand, δημοσιογράφος της Figaro, αποφάσισε να δημιουργήσει μια εφημερίδα που θα περιείχε γενικές πληροφορίες οι οποίες θα λειτουργούσαν ως πλατφόρμα για γυναίκες. Έτσι, εκδόθηκε η La Fronte, η οποία συντάσσεται και δημιουργείται εξ ολοκλήρου από γυναίκες. Την ίδια στιγμή, η Marguerite Durand ίδρυσε μια βιβλιοθήκη ώστε να χρησιμοποιηθεί από τις δημοσιογράφους της.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της συγκέντρωσε έγγραφα γραμμένα από γυναίκες ή για γυναίκες. Αργότερα ηγήθηκε άλλων εφημερίδων και συμμετείχε ενεργά στην πολιτική. Το 1931, κληροδότησε τη βιβλιοθήκη της καθώς επίσης και το προσωπικό της αρχείο στο Δήμο του Παρισιού.

Το 1932, η βιβλιοθήκη άνοιξε τις πόρτες της στο 5ο διαμέρισμα του Δήμου. Είναι μία ερευνητική βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στην τεκμηρίωση των γυναικείων θεμάτων και του φεμινισμού, ανοιχτή στο κοινό.

Το 1989, καθώς ο διαθέσιμος χώρος ήταν ανεπαρκής, η βιβλιοθήκη μετεγκαταστάθηκε στην οδό 79 Nationale και έγινε μέρος των εγκαταστάσεων της βιβλιοθήκης των μέσων ενημέρωσης Melville. Παρ' ότι δε θεωρούνταν πλέον γοητευτική, αλλά παρωχημένη, λόγω των παλαιών της εγκαταστάσεων, η βιβλιοθήκη μπορούσε να επωφεληθεί από το γεγονός ότι στεγάζονταν σε ένα μεγάλο γυάλινο κτίριο και για αυτόν το λόγο πολύ πιο φωτεινό. Έχασε την αίγλη του να θεωρείται κομψό μουσείο, αλλά τώρα προσφέρει στους ερευνητές γυναικείων θεμάτων το διπλάσιο χώρο και είναι ανοιχτή τα Σάββατα.

Ιστοσελίδα: [http://www.ccf.fr/bnf/rnbc\\_d\\_visu/bibdetail.html?numnotice=9358](http://www.ccf.fr/bnf/rnbc_d_visu/bibdetail.html?numnotice=9358)

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)